

Theodor Holman

Empathie is niet voor iedereen

Empathie. Inlevingsvermogen. Dat zou het wondermiddel zijn die alle wonden die deze tijd heeft geslagen, kan genezen. Beweert Jesse Klaver.

Maar kan iemand mij vertellen met wie ik empathie moet hebben? Met de asielzoeker of met degeen die door de asielzoeker geen werk kan vinden? Met de illegaal? Of met de man of vrouw die zich door die illegaal bedreigd voelt? Met de arme islamitische Syriër, of met degeen die zijn land, stad en dorp ziet veranderen?

Met iedereen dan maar? Dat kan niet.

Voor Klaver van GroenLinks is empathie niet alleen hét geneesmiddel dat de wereld redt, maar ook het nieuwe linkse christendom. Het evangelie van Empathie.

Hoe moet je trouwens op een goede manier empathieën? Doe ik dat door alleen mijn gevoel te laten spreken? Als er iets een valse raadgever is, dan is het wel 'gevoel'.

En wat als ik alleen empathie voel met blanken, met Zwarte Piet, met communisten, fascist en met seksistische mannen, ben ik dan ook geslaagd voor mijn Empathie-examen op de Jesse Klaverschool? Of is dat toch niet de bedoeling van empathie? Is het de bedoeling dat ik alleen maar empathie heb met het empathische GroenLinkspartijprogramma?

De god Empathie is, zoals we ondertussen weten, niet een god voor iedereen. Het is een zwetsgod, een zevergod, een ouwehoergod, het is de zoveelste god die zwatelt vanuit een wolk van verbale mist en grotsiert in valse wauwelprofeten. Zijn nietszeggende vriend heet Solidariteit. Ze nemen het verderfelijke piëtisme als kompas en weigeren in te zien dat ze het virus van Gelul ver-

spreiden. Geef mij maar de eenzaamheid van de ratio. De afstandelijkheid van het gebruik van mijn eigen hersens.

Men wil altijd empathisch zijn met degeen met wie men het al eens is.

Had Jesse Klaver empathie voor *crooked* Hillary? Of voor de smerig kapitalistische Donald? Ik had niet het idee dat Klaver zich in Trump had ingeleefd.

En wat als je niet empathisch kunt zijn? Zoals ik. Omdat je



Voor Klaver is empathie het nieuwe linkse christendom

liever vertrouwt op gezond verstand? Omdat je liever analyseert dan voelt? Omdat je redelijk wilt zijn? Omdat je gezag niet zomaar accepteert? Deug je dan niet?

Empathie is, zoals Komrij zou zeggen: 'Een rukwind in een netje.'

Goddank ben ik zo empathisch dat ik me kan inleven in de domheid van mijn tegenstanders.

t.holman@parool.nl

Wonen Hoogbouw op kop Zeeburg

Amsterdam gaat ver de hoogte 143 meter

De stad moet veel en snel bij mag hoogbouw geen taboe wethouder Laurens Ivens (VVD) komen over twee jaar 28 hog

Lex Boon
AMSTERDAM

Nu is de Rembrandttoren met 135 meter – exclusief de antenne van 15 meter – nog het hoogste gebouw van de stad. De toren die over een paar jaar moet verrijzen bij de Oranjesluizen wordt net iets hoger: 143 meter.

En daar blijft het niet bij, zo blijkt uit het stedenbouwkundig plan voor Sluisbuurt dat deze week is vrijgegeven. Een hoogbouweiland van dertig hectare, dat het silhouet van de stad zal gaan bepalen, is in de maak.

In Sluisbuurt staan straks vlak naast elkaar een paar torens in de – voor Amsterdamse begrippen – buitencategorie: 135 meter, 132 meter en tweemaal honderd meter. Daarna worden de torens kleiner, meer richting het formaat van het Okura Hotel en De Nederlandsche Bank: 90 meter, 78 meter, 72 meter, 69 meter. De vier torens van zestig meter en de vijftien torens van tussen de dertig en vijftig meter – ongeveer zo hoog als de Wolkenkrabber in de Rivierenbuurt – lijken bijna niet meer noemenswaardig.

Vijftigduizend woningen

Er is haast bij de ontwikkeling van Sluisbuurt nu het college de ambitie heeft om tussen nu en 2025 in totaal vijftigduizend nieuwe woningen te bouwen. Waar vorig jaar nog voor deze locatie nog werd gesproken van 3000 woningen, sta